

Welkom en mededelingen

Zingen: Gezang 328

Votum en groet.

Zingen: Psalm 16:1 en 3.

De wetslezing is uit Galaten 5 : 13 e.v.

Zingen: Opwekking 755

Bewerk ons hart, o God,
Maak het goede grond.
Help ons te ontvangen
wat U spreekt tot ons.
Plant Uw Woord diep in ons hart;
geef het rijke vrucht.
Leid ons in Uw waarheid, Heer;
geef dat twijfel vlucht.

Refrein:

Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat Uw glorie ons beschijnen
als Uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Uw Woord is levend licht
voor ons verduisterd hart;
draagt ons door verleiding heen,
wijst ons steeds Uw pad.
Uw Woord is brood voor onze ziel,
vrijheid voor de slaaf;
geeft ons wijsheid, voedt ons op.
Heer, spreek tot ons vandaag.

Refrein

Waar zouden wij gaan, Heer? }
Waar zouden wij gaan? }
U hebt de woorden van eeuwig leven. } 4x

Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat Uw glorie ons beschijnen
als Uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Gebed.

Kinderlied : Mijn God is zo groot

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen (2x)
De bergen schiep Hij, rivieren erbij
De sterren maakte Hij ook
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen (2x)
Mijn Vader is Hij, Hij maakte mij blij
Hij zorgt voor jou en voor mij

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen

Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen (2x)
Heb jij soms verdriet? 't is God die het ziet
Hij legt zijn handen op jou
Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig
Er is niets dat God niet kan doen

Schriftlezing Marcus 14:32-42 en Hebr. 4:14-16 en 5:7-10.

Zingen: Gezang 180:1 t/m 4 en 7.

Verkondiging Marcus 14:34 b.

Zingen: Psalm 116 :1, 6 en 8.

Dankzegging en voorbede.

Collecte; zingen Opwekking 732

Wat een wonder dat ik meewerken mag
in uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag
en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen
zal ik werken aan uw recht.
Ik dank U Heer
en doe graag wat U mij zegt.

Wij mogen bidden voor wie ziek is,
koken voor wie honger heeft,
steunen wie de kracht mist,
troosten wie gevangen leeft.
Jezus deed het ons voor:
de Vader geeft, wij geven door.

Wat een wonder dat ik

Wij mogen zorgen voor wie arm is,
kleden wie geen kleren heeft,
helpen wie gevluht is,
delen met wie niets meer heeft.
Jezus deed het ons voor:
de Vader geeft, wij geven door.

Wat een wonder dat ik

Zingen: Opwekking 407

O, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Refrein:

Dan zingt mijn ziel)
tot U, o Heer mijn God:)2x

hoe groot zijt Gij,)

hoe groot zijt Gij!)

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Refrein:

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.

Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!

Refrein

Zegen.