

Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 717

Stil mijn ziel wees stil  
en wees niet bang  
voor de onzekerheid van morgen  
God omgeeft je steeds  
Hij is er bij  
in je beproevingen en zorgen

God U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wankelen  
Vredevorst vernieuw een  
vaste geest binnen in mij  
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil  
en dwaal niet af  
dwars door het dal zal Hij je leiden  
stil, vertrouw op Hem  
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God

Stil mijn ziel wees stil  
en laat nooit los  
de waarheid die je steeds omarmd heeft  
wacht wacht op de Heer  
de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt  
-2x-  
God U bent mijn God  
Ik rust in U alleen

Votum en begroeting

Zingen: Psalm 81: 1, 4 en 8

Verootmoediging

Zingen: Opwekking 687

Heer, wijs mij uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,  
die zuiver is en goed.  
Uw woord is onderweg  
als een lamp voor mijn voet.  
Als mij het zicht ontbreekt,  
het donker is,  
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil  
aanvaarden als een kind  
dat blindelings en stil  
U vertrouwt, vrede vindt.  
Als mij de wil ontbreekt

uw weg te gaan,  
spreek door uw Woord en  
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;  
maak door uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt.  
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus heel  
mijn weg gelopen heeft.

Genadeverkondiging

Zingen: Gezang 473: 1, 3, 5 en 7

Kindermoment

Kinderlied

Diep, diep, diep als de zee  
Hoog, hoog, hoog als de lucht  
Wijd, wijd, wijd als het water blauw  
Is Jezus' liefde voor jou en mij  
't Is net zo diep, diep, diep als de zee  
Hoog, hoog, hoog als de lucht  
Wijd, wijd, wijd als het water blauw  
Is Jezus' liefde voor jou

Schriftlezing: 2 Korintiërs 4:16- 5:10

Zingen: Gezang 448: 2

Verkondiging

Zingen: Psalm 27: 7 (OB)

Dankzegging en voorbeden

Zingen: Gezang 409: 1,2,5

Collecten; zingen opwekking 655

ik wil zingen voor de heer  
en ik verhef mijn stem  
want u hoorde mijn schreeuw.

ik wil zingen voor de heer  
en hef mijn handen op,  
want u trok mij op uit de put  
want u trok mij op uit de put.

en ik zing glory, halleluja  
ik prijs uw grote naam  
ik zing heilig, u bent waardig  
ik prijs u met mijn dans  
en ik zing glory, halleluja  
ik prijs uw grote naam  
ik zing heilig, u bent waardig  
ik prijs u met mijn dans  
ja ik prijs u met mijn dans  
heer ik prijs u met mijn dans

(herhaal geheel)

Zingen: ELB 125 = Opwekking 44

Geprezen zij de Heer  
die eeuwig leeft.  
Die vol ontferming ieder  
troost en alle schuld vergeeft.  
Die heel het aards gebeuren  
vast in handen heeft.

Refrein:

Hem zij de glorie,  
want Hij die overwon,  
zal nooit verlaten wat zijn  
hand begon. Halleluja.  
Geprezen zij het Lam,  
dat de schuld der wereld  
op Zich nam.

Verdreven is de schaduw  
van de nacht.  
En wie Hem wil aanvaarden  
wordt eens veilig thuisgebracht.  
Voor hem geldt ook dit wonder:  
alles is volbracht.

Refrein:

Hij doet ons dankbaar  
schouwen in het licht,  
dat uitstraalt van het kruis,  
dat eens voor ons werd opgericht.  
En voor ons oog verrijst  
een heerlijk vergezicht.

Refrein:

Zegen