

Deze dienst is te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
Kies op deze website voor: Langerak / NGK Langerak

Welkom

Openingsgebed

Openingslied **Gezang 349** (Melodie: *Vater unser im Himmelreich*, c.f. Gez. 50)

Votum en groet

Loflied **Psalm 5:1, 2 en 6**

Richtlijn voor het leven

Verootmoediging **Gezang 463:1, 2 en 4**

Dienst van Woord en Sacrament

Inleiding op het avondmaal en uitnodiging

Gebed bij de opening van tafel, aansluitend bidden wij het **Onze Vader**

Inleidingslied **Opwekking 737** *Aan uw tafel*

U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwacht;
mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
door de kracht van uw genade ben ik vrij!

1e tafel

Tafellied **Psalm 84:2**

2e tafel

Tafellied **Psalm 84:3**

3e tafel

Tafellied **Psalm 84:5**

4e tafel

Tafellied **Psalm 84:6**

Dankgebed en gebed om verlichting van Gods Woord

Schriftlezing **Mattheüs 14,13-36**

Verkondiging

Gebeden en toewijding

Inzameling van gaven

Collectelied **Opwekking 629** *Als er vergeving is*

Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan?
Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan?
De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid,
lijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd.

Refrein:

Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.

O God, ik heb U nodig, ik kan het zelf niet.
Ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet.
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft,
dwars door alles heen wat mij beschadigt heeft?

(Refrein)

Geef mij de kracht van uw liefde om verder te gaan,
ook al zal er een litteken blijven bestaan.
Want is Uw liefde niet sterker dan de dood
en uw vergeving niet dieper dan mijn nood?

Want waar Uw vergeving is, zal genezing zijn
van de pijn en het verdriet, diep van binnen.
Waar Uw vergeving is, zal genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen...
en de weg van herstel kan beginnen...

Dank- en voorbede

Slotlied **Opwekking 429** *God wijst mij een weg*

Refrein:

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis - Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan, maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

Refrein:

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg, wijst Hij mij de weg.

Zegen